

Psalm 1 .

Ieder bijbelboek heeft een begin. Zo ook de psalmen.

Door wie wordt deze psalm geopend?

Wij zijn gewend dat het er boven staat.

Maar de eerste psalm laat ons dat niet weten.

Veel psalmen zijn door David geschreven.

David met zijn harp.

Laat de psalm voor ons ook maar de muziek van ons hart zijn.

Een harp kan juichen, klagen of zelfs saai zijn.

En God hoort precies hoe de toon is.

Wat doet de eerste psalm?

Hoe klinkt de muziek?

Als we goed luisteren is het begin vrolijk.

Het eerste woord is 'gelukkig'

En wie wil niet graag gelukkig zijn?

Maar wat is geluk.? Wat geeft geluk?

Ons mooie huis? De dure auto? Kleding? Gezondheid?

En ga maar door.

Als we lukraak mensen om een antwoord zouden vragen,

denk ik dat gezondheid voorop staat.

En niet alleen in Amerika.

Gezondheid is een heerlijke gave van God.

Daar mogen we blij en dankbaar om zijn.

Maar als geluk alleen maar gezondheid zou zijn,dan worden

veel mensen diep ongelukkig.

Denk maar aan kanker bijvoorbeeld.

Natuurlijk geeft elke ziekte veel moeite en verdriet.

Laten we dat niet onderschatten.

Maar daardoor hoeft ons geluk niet uit elkaar te springen.

Lees maar aandachtig deze psalm.

De psalm neemt een voorbeeld uit de natuur.

Wat kunnen we genieten van de natuur .

Als de regen uitblijft en alles dor en doods is, wat dan?

Laten we eens samen door een onvruchtbaar doods en dor landschap lopen.

Je wordt er niet blij van.

Dan.....een verrassing. Daar staat een boom.

Fris en groen zijn de bladeren.

En er zijn zelfs vruchten te vinden.

Hoe kan dat?

Zie, een waterstroompje.

Een wijze kenner van de natuur heeft daar een boom geplant.

Verwonderd staan we stil.

Wat een planter! Dat moet wel God zelf zijn.

Deze Planter leert ons een les.

Kijk, zó ortstaat gd uk

Echt geluk komt bij God vandaan.

We gaan terug naar het begin van onze psalm

Mensen, wil je gelukkig zijn?

Blijf bij de spotters vandaan.

Ga niet op zoek naar iemand die, misschien door kwade praktijken, rijk wordt en zo geluk probeert te vinden.

Zit liever niet bij hen aan tafel.

Aan tafel? Hé, so ~~ns~~ gaan ~~wj~~ ook aant ~~af d~~. Sa ~~ne n~~

Bij wie? God is onze gastheer.

We vieren het Heilig Avondmaal.

We gaan niet aan omdat we zo goed en braaf leven.

Nee, juist omdat we zondaars zijn zoeken we daar ons geluk.

We kennen de wet van onze gastheer.

Een wet die het ware geluk geeft.

We zijn als de boom aan het water.

En die andere tafel dan waar plannen beraamd worden

om snel rijk te zijn? Op welke manier dan ook.

Ook daar wordt naar geluk gezocht.

'Kijk, zegt God, Ik blaas hun plannen van tafel.

De wind neemt ze mee.

Als kaf verwaait alles.

Het loopt op niets uit.

Hun doen en laten loopt dood.'

En wij dan? Rechtvaardigen? Wij zondaars?

Ja, rechtvaardig door Christus bloed.

Welke tonen laat de harp in u resoneren