

Psalm 145 tussen alpha en omega

Een loflied.

Waarom slaan we aan het eind van het jaar ps. 145 op?
Bij de jaarwisseling hoort toch iets van alles verouderd als een kleed.
Of, zoals het gras is ons korte leven.
Als we terugkijken zien we toch een jaar verglijden met veel ziekte.
Met bittere rouw.
En in de wereld, oorlog, rampen en ellende. En ga zo maar door.
Ja, maar er was meer. God spaarde ons leven. God gaf ons ook vreugde en vrijheid.
De meesten van ons konden 's zondags twee keer naar de kerk.
En wat een voorrecht is dat.
Wat is het goed om in Gods huis te zijn.
En we konden ook zingen van het ruime hemelrond.....
We hadden een mooie winter. Een kleurrijke herfst.
Allemaal gaven van Hem.
God was er elke dag en nacht. We waren veilig in zijn hand.
Zo gaan we ook vol vertrouwen het nieuwe jaar in, toch.
Met een loflied op de lippen.
Daar was David van overtuigd.
Wat een strijd en ellende was er niet in zijn leven.
Er leek geen einde aan te komen.
En wat doet deze koning. Hij zingt een loflied.
Lees eens 1Kron. 16: 18 - 36.
Als we dit lied van David lezen, vinden we er heel veel psalmen in terug.
o.a. ps. 8, 105, 96, 136, 106, 69. En misschien nog wel meer.
Verrassend dat dit al in Kron. staat.
Als het lied uit is zegt het volk : 'Amen en prijs de Heer.'
We mochten in het oude jaar uithuilen bij God.
In het nieuwe jaar mag dat ook..
We mochten Hem ook danken en prijzen.
David zingt over **mijn** God. En **mijn** Koning.
Dat is goed en waar, als we ook maar zingen van **onze** God en **onze** Koning.
We gaan Hem samen loven en prijzen aan de hand van deze psalm.
Samen.....oud en jong dus.
Een nieuw jaar betekent ook een jaar dichterbij de wederkomst.
Zal Hij komen??
Zo roemen we dus niet in eigen kracht. Dan komen we niet ver.
De mens kan de wereld niet vernieuwen. Ook niet behouden.
Onze Schepper wel. Zijn koningschap is eeuwig.
De psalm biedt ook vertrouwen en troost.
Vers acht bijv. Goed en barmhartig is de Heer.
Niet alleen voor mensen. Ook voor dier en plant.
Álles spreekt van Hem.
En dreig je te vallen, of ga je gebukt, Hij pakt je hand en tilt je op.
Zie dan op Hem. Hij opent zijn hand. Alles wat leeft wil Hij voeden.
Gewoon voedsel om in leven te blijven.
Voor de mens ook geestelijk voedsel om eeuwig te leven.
Zingend mogen we het nieuwe jaar tegemoet gaan.
Laat God de eerste en de laatste zijn.
De Alpha en de Omega. De blinkende morgenster.
'Amen, ja, amen.' Hij zegene ook dit nieuwe jaar.