

Psalm 117.

De 'hooi'psalm.

Ps. 117 de kleinste psalm uit de bijbel.

Nog binnen een minuut te lezen.

'Hooi'psalm, er zijn vast nog wel veel ouderen onder ons die deze uitdrukking kennen.

Een psalm voor de boer in de hooitijd.

Die tijd was altijd een drukke periode in het leven van de boeren.

Zeker als er regen dreigde. Het hooi moest droog naar binnen.

De mensen gunden zich amper tijd om te eten.

En dan nog bijbel lezen?

Psalm 117 was een uitkomst.

Zo kort. En de inhoud niet moeilijk.

Maar als we deze psalm opslaan en nauwkeurig lezen is er toch wel veel om over na te denken.

'Looft de Heer, alle volken.'

Á l l e v d k e n ? Á l l e m a t i e s

Het heil was toch voor Israël?

Ja, Israël gaat voorop

Niet om eigen prestaties.

Alle volken dus.

Ook ps. 87 spreekt hiervan.

Filistijnen, Tyriërs en Mōren

En nog veel meer.

Ze zingen in reidans. Looft de Heer.

Allen zijn vervuld van Gods majesteit en heiligheid.

Van Gods barmhartigheid en trouw.

Hoe kan dat?

Volgens Ps. 117 alleen door zijn liefde .

Het is of Hij bekert vol liefde over ons uitgiet door de kracht van de Geest.

En het is voor alle volken.

Dat wijst naar pinksteren.

Uitstorting van de Geest.

Dan breekt het talenwonder los.

Babel verdwijnt. (Hand. 2)

Er zijn mensen gekomen uit veel verschillende landen met hun eigen taal.

Niet zomaar een paar voorbijgangers.

Ze zijn bij elkaar om het oogstfeest te vieren.

Maar wat er nu gebeurt, begrijpt niemand.

De Geest is aan het werk.

Geen taalproblemen meer.

Ze kunnen allemaal in hun eigen taal meeluisteren.

Taalvaardigheid moet je bij de Geest zoeken.

Er wordt iets nieuws geboren.

Ps. 117 herhaalt zich.

Looft de Heer.
Wie? Alle volken.
Ze prijzen Gods goedertierenheid en trouw.
Zijn goedertierenheid en trouw zullen er altijd zijn.
'Hooipsalm' is zo gek nog niet.
Vruchten van de akkers worden binnengehaald.
Pinksteren. Oogstfeest.
Vijftig dagen na pasen werd dit feest gevierd.(Lev.23)
Er loopt een lijn van het ene feest naar het andere.
De rode lijn van Christus bloed.
De gouden lijn van Gods liefde van Genesis naar Openbaringen.
Deze psalm eindigt dan ook met 'Halleluja. Of....'Loof de Heer.'
Als je deze korte psalm eens diep op je in laat werken dan is er
genoeg om over na te denken.
Het woordje **trouw** en **liefde** springen eruit.
En het wordt straks é é n grøt volk
Dan ga je zoeken naar verwante teksten en psalmen.
Dan kom je vanzelf bij het N.T. uit.
Eé n voor bed d: Ro m 15
Lees maar en dank maar.

