

Psalm 121

Hij is je bewaarder.
Wat kun je genieten van een andere omgeving.
Bijv. van de bergen – wereld.
Van de hoge trotse bergen.
Ze vertellen van U, mijn God.
Toch zijn we ook in die wereld niet veilig voor alle kwaad.
Denk maar aan een lawine.
Denk maar aan een lift die neerstort.
De bergen wijzen omhoog.
Hoger dan de bergen moeten we het zoeken.
“Hoger dan de blauwe luchten”, zingen de kinderen.
Daar woont onze Vader.
Hij is daar altijd.
Hij is er. In de bergen. En bij de zee.
Hij is zelfs zo dichtbij als onze schaduw.
En een schaduw gaat immers met je mee.
Vlak naast je of vlak voor je.
Wij genieten van de zon.
Zonder zon is er ook weinig schaduw.
Zonder God kunnen we nergens echt schuilen.
Wij genieten van het licht.
Ook wij mogen een licht zijn.
Wij genieten van Gods prachtige schepping.
Bij deze Schepper zijn we altijd veilig.
Veilig, waar we ook zijn.
Veilig in de vakantie.
Veilig op straat.
Veilig op ons werk.
Kan ons dan geen kwaad overkomen?
Jawel, maar ook dan is Hij erbij.
Ook als we slapen.
Hij slaapt niet.
Uw Bewaarder sluimert noch slaapt.
Hij is en blijft onze Bewaarder. Altijd en overal.
Dat wil deze psalm ons vertellen.
Heerlijk toch.