

*preek* 1505 (advent)

*thema* **Blij met God**

*tekst* Lucas 1:47

**liturgie:**

*votum en groet* Liedboek 103c:1,2,3 (Loof de koning, heel mijn wezen)

*gebed* DNP Psalm 89:1,10,12 (Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd)

*preek deel 1*

*lezen Lucas 1:39-56*

*preek deel 2*

*tien geboden (de wetskaart)*

*geloofsbelijdenis* = Liedboek 157a (Mijn ziel maakt groot de Heer)

*(collecte)* Sela: Hoor mijn gebed (Heer, hoor mijn gebed;  
<https://www.youtube.com/watch?v=Ij6lkXv7nyQ>)

*gebed* Reisgenoten: Pelgrimstocht (We lopen door seizoenen, de ritmes van de tijd; <https://www.youtube.com/watch?v=ZeXC7wDcYO4>)

*zegen*

**Votum, groet, amen:**

*Onze hulp is in de naam van de HERE die hemel en aarde gemaakt heeft.*  
Genade voor u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.  
*Amen.*

*votum en groet* Liedboek 103c:1,2,3 (Loof de koning, heel mijn wezen)

**Gebed:**

Dank voor deze dienst. Dank voor de oproep die we doen (ieder aan onszelf) om U te loven. Dank dat we onszelf en elkaar er aan mogen herinneren dat we ons leven danken aan U, dat U er bent in alle kwetsbaarheid van ons bestaan. Help ons om dat nooit te vergeten.

Dank dat U zich laat kennen als het licht in de nacht, waardoor het duister op de vlucht wordt gejaagd, en alles waar we nu nog mee tobben. Laat ons leven in het licht en genieten van uw genade.

Vergeef ons onze schulden. Geef ons de volheid van uw Geest.

Spreek tot ons. Laat ons Christus zien, laat ons uw vaderlijke liefde zien.

Overtuig ons daarvan en neem ons daarin mee. In Jezus' naam. Amen.

*gebed* DNP Psalm 89:1,10,12 (Ik wil uw liefde, HEER, bezingen voor altijd)

**Preek deel 1:**

In Psalm 89 klinken verwijten aan het adres van God.

De psalm begint heel mooi en is vanwege dat mooie begin ook heel populair. De psalm begint zo: Ik was zo dankbaar voor wat U beloofd had aan David. U had hem uitgekozen om de koning te zijn. Zijn zoons zouden na hem koning zijn. Er zou niets tussen komen. U had er zelfs een eed op gezworen. Wat een liefde!

Maar daarna komen de verwijten: U hebt U niet aan uw beloften gehouden! U hebt een hoop ellende gebracht! Oorlog! Geweld! Hoe kan ik U nog vertrouwen? U doet gewoon niet wat U zegt!

De psalm eindigt blij: *Gezegend is Gods naam, voor altijd.*

Maar die blijde afsluiting poetst de verwijten niet weg. Die verwijten blijven staan.

Durf jij daaraan mee te doen?

Verwijten maken aan God? Boos zijn op God? Durf je dat?

Het mag!

Als je in je leven te maken hebt met teleurstellingen of met pijn, dan mag je aan God vragen: Ziet U eigenlijk wel wat ik mee moet maken? Waar bent U nu met uw beloften?

Als je om je heen mensen ziet worstelen met het leven en er zelfs aan kapot ziet gaan, dan mag je samen met hen uitroepen tegen God: Hebt U wel in de gaten dat wij het leven niet meer zien zitten? Houdt U eigenlijk nog wel van ons?

Als je onrecht ziet (dichtbij of veraf), dan mag je je machteloze woede daarover uiten tegenover God: Waar blijft U nou? Wanneer gebeurt eindelijk wat U beloofd hebt? Wanneer wordt eindelijk alles nieuw?

Zulke verwijten zijn een uiting van geloof.

Je laat daarmee zien dat je het leven zoals dat nu is, niet normaal vindt. En je laat daarmee ook zien wie volgens jou kan zorgen dat dat leven anders wordt, beter wordt, normaal wordt. Dat is God!

Ik weet niet of Maria ook verwijten heeft tegenover God.

Er is genoeg wat ze aan God zou kunnen verwijten. Maar Lucas schrijft er niets over.

Ik krijg de indruk dat Maria het beste probeert te maken van haar situatie.

Ze heeft een mooi vooruitzicht: ze gaat trouwen! Dat was al helemaal geregeld! Het lijkt er op dat haar familie besloten had tot dit huwelijk. Of Maria van Jozef houdt, dat lees je nergens. Maar uit de verhalen is wel duidelijk dat Jozef liefdevol en respectvol met haar omgaat (Mat. 1:18-25). Zo gaan mannen lang niet altijd met hun vrouw om. Maar Jozef dus wel met Maria. Ze kan genieten van de liefde van Jozef voor haar en ze kan ook genieten van zijn respect voor haar.

Maar dan komt iemand bij haar met een schokkende boodschap.

Ze zal een kind krijgen. Er komt geen man aan te pas maar ze krijgt toch een kind. God is de Vader en zo is dit kind de Zoon van God, de *eigen* Zoon van God. En dit kind komt te zitten op de troon van David.

Dit is niet te bevatten. Jij en ik, we kunnen het rustig lezen, we kunnen erover nadenken, we hebben het al veel vaker gehoord. En toch is het niet te begrijpen: een vrouw die zwanger raakt van God; haar kind als de nieuwe koning; Hij zal de laatste koning zijn want Hij treedt nooit af maar Hij blijft voor altijd koning.

Probeer je eens in te denken wat dat voor Maria betekent.

Het is overweldigend. En toch wil Maria meewerken.

Ze is helemaal verbaasd over wat ze te horen krijgt. Ze moet het allemaal nog verwerken. Ze snapt nog niet *waarom* het zo zal gaan. En ze heeft er ook nog geen idee van *hoe* het precies zal gaan. Ze weet ook nog niet wat voor *gevolgen* haar zwangerschap zal hebben voor het afgesproken huwelijk. Het zet haar leven op de kop, dat kan niet anders. Maar ze doet mee! Ze doet mee met God! Ze stelt zich op als dienaar van de Heer: Hier ben ik, God!

Laten we nu lezen wat Lucas ons vertelt over het vervolg van deze geschiedenis. We lezen Lucas 1:39-56.

## **Bijbellezer:**

### **Preek deel 2:**

Maria is blij met God. Ze spreekt het uit in vers 47.

Misschien zegt Maria dit direct als ze aankomt bij Elisabet.

Zou kunnen. Dat heb ik altijd gedacht. Want het is me zo verteld; het staat zo in veel kinderbijbels; en dan lees je het als vanzelf ook zo in Lucas 1. Maar uit de beschrijving van Lucas kun je dat niet afleiden. Maria reageert niet op wat Elisabet zegt maar ze staat voor God en ze belijdt haar geloof in God.

Ik denk nu dat ze dat niet direct bij aankomst zegt maar pas op een later moment.

Ze is naar Elisabet gestuurd omdat die haar kan ondersteunen. Ze hoeft niet in haar eentje te geloven. Ze hoeft niet in de eenzaamheid te verwerken dat ze de moeder van haar Heer gaat worden. Ze hoeft niet te blijven zitten met de gedachte dat ze zich misschien vergist heeft. Ze wordt liefdevol ontvangen door haar tante. Van haar krijgt ze een bevestiging van wat ze eerder al gehoord had. Ze verblijft drie maanden bij Elisabet. Dat geeft hun alle tijd om zich samen de gebeden te herinneren die ze gehoord hebben en die ze geleerd hebben. Ze herinneren zich samen de pijn die in die gebeden doorklinkt, en het verdriet over de situatie waarin het volk en het land zich bevindt, en ook de verwijten die in die gebeden klinken omdat God de kroon van David vertrapt heeft en daarmee zijn belofte verbroken heeft. Samen onderzoeken ze de heilige boeken. Samen doen ze allerlei ontdekkingen. En wat God hun duidelijk maakt in de loop van drie maanden samen zijn, spreekt Maria op den duur uit. Het is een samenvatting van alles wat God die twee vrouwen laat ontdekken.

Maria is blij met God.

Ze is blij met God want Hij is barmhartig (vers 46-50).

God heeft oog gehad voor haar en dat vindt ze heel bijzonder. Het is niet logisch dat God *haar* uitkiest om de moeder van zijn Zoon te worden. Maar God doet het wel. *Zij* wordt de moeder van Gods Zoon. Het is adembenemend. Wat een genade voor Maria! Laten we haar in ere houden als de moeder van Gods Zoon. Van Maria kunnen we veel leren. Ze houdt van God en ze roept je op om dat ook te doen want Gods hart gaat voor je open. Je mag genieten van de warmte die Hij uitstraalt; je mag je daaraan warmen; samen met al Gods kinderen. Ontdek de warmte van zijn hart en aanbid Hem daarom, met de moeder van Gods Zoon, met Maria. Vanwege Gods barmhartigheid kunnen we blij zijn met God.

Maria is blij met God want Hij is sterk (vers 51-53).

Mijn God is zo groot! en zo sterk! en zo machtig! Maria geeft daar in het tweede gedeelte van haar profetie een aantal voorbeelden van.

Mensen die zichzelf heel belangrijk vinden en denken dat de wereld om hen draait ... God jaagt hen uiteen.

Koning, keizer, president ... Ze raken hun macht kwijt. En moet je 's kijken welke mensen de baas worden! Onbelangrijke mensen komen aan de macht! God doet het.

Mensen die honger hebben en smekend komen vragen om een beetje eten ... God geeft hun meer dan ze nodig hebben. Ze kunnen het nauwelijks dragen omdat het haast te veel is. En rijke mensen? Ze krijgen niets. God stuurt hen met lege handen weg. God draait de rollen om.

Dat klinkt mooi, maar ... het lijkt of Maria te vroeg is met haar blijdschap.

Over een maand of acht reist ze samen met Jozef naar Betlehem. Ze zou veel liever in Nazaret blijven omdat ze bijna een baby krijgt. Maar ze moet mee met Jozef. Heeft ze onderweg nog gedacht aan haar profetie? over God die aan rijke machthebbers hun macht en hun rijkdom ontnemt? Het botst op de werkelijkheid. Want Maria is met Jozef op reis omdat de keizer in Rome hen daartoe dwingt. Keizer Augustus houdt zijn macht en zijn rijkdom. Denk je dat Maria (als ze onderweg is) kan getuigen van Gods kracht? Als ze dat zou doen, zou Jozef kunnen zeggen: hou je toch stil! als God zo sterk is als jij zegt, zouden wij nu niet onderweg zijn maar dan zouden we veilig thuis zijn en rustig kunnen wachten tot het kind geboren wordt! Waaruit blijkt Gods kracht?

De eeuwen door heeft Israël van God gehoord dat Hij gaat zorgen voor een omwenteling.

In *de wet* van het Oude Testament leest Maria samen met Elisabet over God die Israël gered heeft uit Egypte en die de vijanden heeft doen omkomen in

het water van de zee!

In *de profeten* van het Oude Testament leest Maria samen met Elisabet over God die Israël zal terugbrengen uit gevangenschap en die de overheersers te gronde zal richten!

In *de psalmen* van het Oude Testament leest Maria samen met Elisabet over God die waterbronnen verandert in dorstig land en woestijnen verandert in een waterrijk gebied!

Maria wordt er blij van. Het gaat echt gebeuren!

Haar kind (Gods Zoon!) zorgt voor de grote omwenteling!

Haar kind (Gods Zoon!) draait de wereld niet domweg om!

Haar kind (Gods Zoon!) zet de wereld weer recht! herstelt de wereld!

Haar kind (Gods Zoon!) laat de wereld weer beantwoorden aan Gods bedoeling!

Je ziet er nu af en toe al iets van.

Er is nog ongelooflijk veel onrecht en uitbuiting. De rijken worden steeds rijker en sommigen weten van gekkigheid niet waar ze hun geld eens aan uit zullen geven; en de armen worden steeds armer. De coronapandemie versterkt de kloof tussen arm en rijk. Het lijkt hopeloos. Laten we niet de moed verliezen, maar, gewoon op onze eigen plek, Jezus volgen. We ontdekken dat Hij orde op zaken wil stellen. We verlangen ernaar dat Hij dat ook werkelijk doet. We danken Hem voor alle momenten dat wrede machthebbers hun macht kwijtraken. Maar we weten samen dat je er niks mee opschiet als de mensen die vandaag onderdrukt worden, morgen de nieuwe onderdrukkers zijn want dan blijft het onrecht doorgaan. We bidden om herstel van het recht. En zelf staan we eerlijk in het leven: gunnen we de ander een eerlijk loon; zijn we bereid om wat meer te betalen voor onze dagelijkse boodschappen; onderzoeken we wat wij zelf kunnen doen om onrecht aan de kaak te stellen; zijn we blij als we Gods bedoeling met de wereld werkelijkheid ziet worden. Vanwege Gods kracht zijn we blij met God, net zo blij als Maria.

In het derde gedeelte van Maria's profetie (vers 54-55) proef ik toch wel verwijten.

Was God vergeten barmhartig te zijn? Liet het God koud dat zijn mensen het moeilijk hadden? Dacht God: bekijk het maar! als je met z'n allen de wereld kapot wilt maken, toe dan maar, ga je gang! Was dat wat God dacht?

Maar Maria komt verder. Ze blijft niet hangen in verwijten. Samen met Elisabet ontdekt ze Gods trouw.

God was zijn liefde helemaal kwijt, tenminste, zo leek het. Maar Maria ontdekt dat die liefde weer terug komt. Ze krijgt de indruk dat God zich zijn barmhartigheid weer herinnert, dat Hij ineens bedenkt hoe wijd zijn hart vroeger open stond voor Abraham en voor de kinderen van Abraham en hoeveel warmte zijn hart toen naar hen uitstraalde. Voor haar gevoel komt God weer terug; bedenkt Hij wat Hij allemaal beloofd had; weet Hij dat Hij daar nu ook naar moet doen. Maria weet dat Hij het werkelijk doet! Want Hij is trouw aan zichzelf.

Dat spreekt Maria uit in het derde gedeelte van haar profetie.

God laat zijn liefde opnieuw zien.

Maria is er vol van. Aan Gods liefde komt geen einde. Haar ongeboren kind is daar het bewijs van. Hij wordt de nieuwe koning op de troon van David. Hij blaast Gods liefde nieuw leven in.

Door Hem komt er aan Gods liefde geen einde.

O God wat zijn wij blij met U.

U bent zo heilig, zo machtig, zo onaantastbaar, zo barmhartig. Open onze ogen daarvoor.

U bent zo sterk. U was sterk in de tijd van het Oude Testament. U was sterk in de tijd van Maria. U bent ook sterk in onze tijd. Open onze ogen daarvoor.

U bent zo trouw, en u geeft steeds opnieuw bewijzen van uw trouw, door Jezus, Maria's kind, uw Zoon, onze Heer.

Amen!

### **Tien geboden:**

God heeft ons bevrijd en toen zijn aanwijzingen voor ons leven gegeven. Daar willen we nu naar gaan luisteren aan de hand van de wetskaart. Twee kinderen gaan me daarbij helpen: Movses (Khachatryan) en Amarins (de Vin).

<i>predikant</i>	<i>voorlezer 1</i>	<i>voorlezer 2</i>
het eerste gebod	Dien geen andere God.	Vertrouw alleen op Mij.
het tweede gebod	Maak geen beeld van Mij.	Vereer Mij zoals Ik wil.
het derde gebod	Vloek niet.	Spreek goed over Mij.
het vierde gebod	Werk niet altijd.	Vier samen mijn feestdag.
het vijfde gebod	Wees niet ongehoorzaam.	Heb respect voor je ouders.
het zesde gebod	Dood niemand.	Zorg goed voor elkaar.
het zevende gebod	Maak je huwelijk niet stuk.	Blijf elkaar trouw.
het achtste gebod	Steel niet.	Ga goed om met wat je hebt.
het negende gebod	Lieg niet.	Spreek goed over elkaar.
het tiende gebod	Wees niet jaloers.	Wees tevreden.

### **Geloofsbelijdenis:**

Laten we samen ons geloof belijden in de God van Maria: onze God die dankzij Maria's Zoon onze Vader is. Laten we instemmen met de profetische woorden van Maria. We zingen:

Liedboek 157a (Mijn ziel maakt groot de Heer)
---

### **Gebedspunten:**

- Collecte: diaconie
- geboorte van Xevano Govers (zoon van Ester en Rhandy).
- Ons gebed wordt gevraagd voor Ties Groeneveld (een jongen van tien) met allerlei beperkingen. Hij heeft deze week een paar dagen in het ziekenhuis gelegen. Het begon met een epileptische aanval. Het duurde even voordat de artsen er achter kwamen dat hij onder andere een longontsteking had. Hij is nu gelukkig weer thuis, maar is wel erg verzwakt. Laten we bidden voor zijn ouders en de rest van het gezin (Melle en Suus).
- Begin deze week is de moeder van Petra van Vulpen overleden, bijna 80 jaar oud. Ze heeft haar leven lang te maken gehad met ernstige psychische moeite en dat heeft heftige gevolgen gehad voor Petra en voor de rest van het gezin. Gisteren was de begrafenis. Op de begraafplaats heeft Petra het volgende gezegd:



*Hier staan we dan. Een moment waar ik heel vaak van gedacht heb hoe het zou voelen als ik hier zou staan. Ik sta hier dankbaar dat mamma heeft mogen getuigen van haar verlossing. Maar ook verlost mag zijn van haar zieke lichaam en geest.*

*Wij als 4 kinderen hebben in grote onveiligheid geleefd. Dat maakt dat je afstand neemt om te kunnen overleven. Die afstand was niet meer te overbruggen. Ook niet toen we volwassen waren, omdat we ons nog steeds niet veilig voelden. Er zijn momenten geweest voor ons alle 4 dat we door anderen gered zijn, anders hadden wij het niet overleefd. Alle 4 hebben we worstelend onze weg gevonden. We zijn er trots op hoe we hier als 4 gezonde mensen staan. In alle liefde verbonden met elkaar. De afstand die er tussen mama en ons was hebben we aan het einde van haar leven overbrugt en met respect afscheid van haar genomen.*

*En nu staan wij hier met een dankbaar hart terug kijkend op afgelopen zondag. We hebben als kinderen aan haar bed gezeten. Mamma genoot van dat moment en vroeg of er geen verwijt of boosheid meer was. We konden volmondig ja zeggen. Mamma gaf aan dat ze er mee getobd had hoe ze dit moest oplossen en dat het nu opgelost was. Dat God geen verdeeldheid wil maar eenheid. En dat is wat we als 4 volwassen kinderen doen. Samen met elkaar verder, soms lachend om herinneringen, soms elkaar troostend. Met de grote zekerheid dat we geboren hebben mogen worden vanuit de echte liefde van pappa voor mamma en anders om.*

Dit is wat Petra gisteren gezegd heeft. Laten wij vandaag voor haar en voor de rest van de familie bidden.

Sela: Hoor mijn gebed (Heer, hoor mijn gebed;  
<https://www.youtube.com/watch?v=Ij6lkXv7nyQ>)

## **Gebed:**

preek Samen bidden we tot U. En we willen graag dat ieder van ons mee kan zingen met het gebed: Mijn ziel verlangt naar U.

Laat ons uw liefde zien en uw liefde delen met elkaar. Geef recht op deze aarde. Laat machthebbers die onrecht doen en daar een grote mond over hebben, uw macht zien. Geef onderdrukten recht. Maar bewaar hen ervoor dat zij onrecht zouden doen.

gemeente Zorg voor ons.

Dank voor blijdschap bij Esther en Rhandy. Dank voor hun zoontje, geschenk van U, toevertrouwd aan hen.

We bidden voor Wout en Corine Groeneveld in hun blijvende zorg voor Ties. Help hen daarin. Bemoedig hen, samen met hun ouders, samen met ieder die op hen betrokken is. Geef goeie medische zorg. Inzicht in hoe het verder moet. En geef genoeg voor elke dag.

Wees met anderen die kinderen hebben ontvangen. Help hen in mooie en goeie dingen. Help hen als het leven pijn doet.

Ontferm U ook over wie graag kinderen had gewild maar het is er nooit van gekomen. Vul ons hart met liefde zodat we die kunnen delen met anderen.

We bidden voor Petra van Vulpen en voor haar familie. Dank voor de afsluiting die U gegeven hebt aan het eind van een leven vol pijn en vol gedoe en vol overbelasting. Help hen om U te kennen als de God die sterk is en bij je veilig bent.

Wees met ieder van ons, in blijdschap over familierelaties, in pijn die je daarin mee kunt maken.

afsluiting Laat ons in het voetspoor van Maria blij zijn met U vanwege Maria's Zoon, onze Heer, Jezus Christus. En laat ons zo verder gaan, de nieuwe week in. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.

Reisgenoten: Pelgrimstocht (We lopen door seizoenen, de ritmes van de tijd; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZeXC7wDcYO4">https://www.youtube.com/watch?v=ZeXC7wDcYO4</a> )
---

<b>Zegen, amen:</b>
---------------------

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met de heilige Geest voor u allen. <i>Amen.</i>
---