

<i>preek</i>	25 december 2021 (eerste kerstdag)
<i>thema</i>	<b>Herders als getuige</b>
<i>tekst</i>	Lucas 2:14
<b>liturgie:</b>	
<i>lezen Jesaja 9:5</i>	
<i>votum =</i>	Ik zie uit naar de Heer (Opwekking 780)
<i>groet</i>	
<i>gebed</i>	
<i>impressie kerstspecial Kings Kids</i>	
<i>kindermoment</i>	Laat ieder het horen, dat eens werd geboren, de Redder der wereld (Opwekking 523)
<i>lezen Lucas 2:8-14</i>	
<i>preek</i>	Licht in de nacht (Opwekking 527)
<i>gebedspunten (en collecte)</i>	Mary did you know
<i>gebed</i>	Ere zij God (Kerkboek-2006 Gezang 50)
<i>zegen met gesproken amen</i>	Love incarnate, love divine (Chris Tomlin, Noel)

#### *kindermoment*

1. *Pff, wat een dag zeg. Goeiemorgen allemaal! Ik ben Jakob ben Simeon. Zoals je ziet ben ik herder. Samen met een oudere broer en een paar vrienden van ons dorp moet ik zorgen voor onze schapen. De hele zomer zijn we in het veld, samen met herders van andere dorpen. Dat is fijn want dan kun je met elkaar praten of muziek maken. Dan kun je elkaar ook helpen als er iets is met de schapen of als er een wild dier in de buurt is of als er dieven zijn. 's Nachts houden we om de beurt de wacht; de anderen kunnen dan een tijdje slapen.*
2. *Eén nacht zal ik nooit vergeten. Er is een wolf in de buurt en je hoort zijn akelige gehuil. Ik moet erop af maar ik vind het zo eng! Toch moet ik erop af want ik ben tenslotte de herder. Ik haal een brandende tak uit het vuur en ik ga met veel lawaai op de wolf af. Gelukkig weet ik het dier te verjagen. Ik kom weer terug bij het vuur, blij dat het zo goed afgelopen is. Na een tijdje nemen anderen de wacht over. Ik probeer wat te slapen maar ik zie almaar die wolf voor me en ik lig nog lang wakker. Terwijl ik maar niet in slaap kan vallen gebeurt er alweer wat. Ik ben direct klaarwakker. Joh! Het is helemaal licht! Midden in de nacht: helemaal licht. *Als ik terugdenk aan dat licht krijg ik direct weer zere ogen.* Het is een engel. Ik had nog nooit eerder een engel gezien maar als ik dat licht zie weet ik direct: Dat moet een engel zijn. Hij ziet eruit als een sterke kerel. We worden er helemaal bang van. We denken dat we allemaal dood gaan, zo vreselijk is dat licht. En dan begint die engel te praten. Hij zegt: "Je hoeft niet bang te zijn! Ik heb juist groot nieuws voor jullie! Er is een redder geboren! Vannacht is dat gebeurd, in de stad van David. Ga zelf maar kijken. Je vindt een baby in een voederbak". Er komen nog veel meer engelen bij. Dat geeft me toch een licht. Zo licht heb ik het nog nooit meegemaakt. Dat licht komt van een heleboel engelen die allemaal blij zijn dat er een redder is geboren. *Ze zijn blij voor ons. Daar had ik echt nog nooit bij stilgestaan. Jullie wel?* De engelen leven met ons mee! Ze willen graag dat we geen ruzie hebben: geen ruzie met elkaar; geen ruzie met God; dat je het fijn hebt, samen. Ze willen ons helpen. *Ze zijn blij voor ons. Wat een nacht zeg!* En dan is het in één keer weer donker. Van slapen komt niks meer. We stoken het vuur nog even stevig op want het was bijna uitgegaan en we bespreken wat we gaan doen. We spreken af dat we niet langer in het veld blijven maar naar Betlehem gaan.*
3. *Zodra de zon opgaat, maken we ons klaar om te vertrekken. We zorgen dat het kampvuur helemaal gedoofd is. We nemen al onze spullen mee. Iedereen gaat mee en*

de dieren natuurlijk ook want die kun je niet zomaar alleen achterlaten. We gaan met z'n allen naar Betlehem want we willen de redder zien. Onze reis gaat niet zo snel want de schapen moeten onderweg kunnen grazen en ze moeten ook water kunnen drinken. Er zijn bovendien net een paar lammetjes geboren en daar moeten we ook om denken. Dus het duurt wel even voor we in Betlehem zijn. Maar na een paar dagen zijn we er. Als we Betlehem binnen gaan vindt iedereen dat gek. Ze willen direct weten wat we komen doen. 'Is er iets gebeurd? Dreigt er gevaar?' 'Het is allemaal in orde', zeggen we, 'maar er is een baby geboren en die moeten we zien'. *Je had ze moeten zien kijken, die mensen. Ze snapten er niks van. Komen de herders middenin de zomer met al hun schapen Betlehem binnen. Willen ze een baby zien.* We trekken ons niks aan van hun verbazing. We leggen ook niks uit. We willen eerst de baby zien.

4. Wat de engel heeft gezegd, klopt helemaal. We vinden een baby die in een voederbak ligt. De moeder is erbij en die moeder zorgt goed voor haar baby. Ze vertelt dat ze Maria heet. En haar man blijkt Jozef te heten. Heel veel mensen zijn achter ons aan gelopen. Het is een hele drukte. We zijn zelf al met een hele club en dan nog onze schapen en dan ook nog al die nieuwsgierige mensen uit Betlehem. We zien de baby en we vertellen wat we hebben meegemaakt, een paar nachten terug. Dat het helemaal licht werd! Midden in de nacht: helemaal licht. Dat het een engel was, een grote sterke kerel, die zei: "Je hoeft niet bang te zijn! Ik heb juist groot nieuws voor jullie! Er is een redder geboren! Vannacht is dat gebeurd, in de stad van David. Ga zelf maar kijken. Je vindt een baby in een voederbak". Dat vertellen we.
5. De mensen van Betlehem zijn verbaasd. Mijn oudere broer en mijn vrienden en de jongens uit de andere dorpen zijn allemaal blij. We vinden het zo bijzonder van God dat Hij dit heeft laten gebeuren! Stel je toch eens voor: Er is een redder geboren! Dat vinden we toch zo goed van God! Maar de mensen van Betlehem zijn alleen maar verbaasd. Die vinden alles wat er gebeurt heel apart maar ze vonden het ook al heel apart dat wij middenin de zomer met onze schapen Betlehem binnenkwamen. We gaan maar weer weg want de schapen moeten weer naar het veld: ze moeten weer grazen en ze moeten weer drinken.
6. Het lijkt of het leven daarna gewoon weer verder gaat, maar dat is niet zo. Het leven is helemaal anders sinds die ene nacht. Ik vind het nog steeds eng als ik een wolf moet verjagen. Een tijdje terug meende ik zelfs een beer te horen; brr. Ik blijf het eng vinden. Maar de oude liederen van David zeggen me ineens heel veel. Met z'n allen weten we zeker: We hebben ons niet vergist! We hebben middenin de nacht werkelijk een licht gezien! We hebben een grote sterke kerel horen zeggen dat er een baby geboren was, een redder. We hebben gehoord dat het vrede wordt. Daar heb ik zo'n zin in. Ik hoop dat jullie daar ook zin in hebben. Ik hoop dat je samen met mij blij bent. Ik heb die baby echt gezien. God doet wat hij beloofd heeft.
7. *En nu moet ik gauw weer aan het werk.*

*preek*

Lucas beschrijft heel beknopt wat de herders gehoord en gezien hebben in de nacht van Jezus' geboorte. Laten we zijn beschrijving gaan lezen: Lucas 2:8-14.

De herders zien een enorm leger.

Het is een leger van sterke strijders. Ze laten hun strijdkreten horen. *Eer aan God in de hoogste hemel*, roepen ze. *Vrede op aarde: God houdt van mensen.*

Normaal gesproken belooft het weinig goeds als je zo'n enorm leger ziet.

Daar weten de herders alles van. Ze kennen het leger van de Romeinen: goed betaald; goed geoefend; goed bewapend; goed georganiseerd; overal aanwezig; een echte vechtmachine is het. Dat leger heeft in het grote Romeinse rijk gezorgd voor vrede. Hier en daar zijn in Israël nog wat opstootjes tegen de Romeinen, vooral ook omdat de Romeinen willen dat iedereen flink wat geld aan hen betaalt. Dat geld is nodig om te

zorgen dat de Romeinse soldaten voldoende geld krijgen en om te zorgen dat de keizer in Rome zijn ambtenaren kan betalen en om te zorgen dat er goeie wegen aangelegd worden waarlangs de Romeinse legioenen zich snel van de ene uithoek van het rijk naar de andere uithoek kunnen verplaatsen. Er is veel geld nodig en het ophalen van dat geld moet goed georganiseerd worden zodat er zoveel mogelijk binnenkomt en daarom moet iedere man met z'n complete gezin naar de plek waar zijn familie vandaan komt. Ook dat roept verzet op, zeker in Israël. Maar de Romeinen zijn oppermachtig en met geweld maken ze een einde aan alle verzet (Hand. 5:36-37). Als er in één keer middenin de nacht een leger voor je neus staat, dan moet je normaal gesproken vrezen voor je leven.

Zelfs een leger uit de hemel belooft weinig goeds.

De herders horen de strijdkreet van het leger uit de hemel: *Eer aan God in de hoogste hemel*. Maar als je bedenkt hoeveel er met God gespot wordt hier op aarde ... En als je bedenkt dat het er in je eigen leven vaak ook niet van komt om alle eer aan God te geven ... En als je bedenkt dat er in de Bijbel heel veel dreigende teksten staan (in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament) waarin het gaat over sterke engelen die Gods oordeel uitstorten over de aarde ... Dan weet je niet waar je blijven moet.

Maar *dit* leger roept uit: *Vrede op aarde: God houdt van mensen*.

Sterke helden roepen het uit. Het gaat om sterke helden die bij *God* vandaan komen, die met God verbonden zijn, die helemaal gericht zijn op God, die God kennen zoals Hij is, die God dag en nacht vereren, die zich door God laten sturen naar wie God maar wil, die een diep verlangen hebben om de hemelse vrede op aarde te brengen, die nooit vergeten dat God hen stuurt en die ook nooit vergeten dat God werkelijk hart heeft voor de mensen.

Een *groot* hemels leger roept het uit: *Vrede op aarde: God houdt van mensen*.

Het is geen klein clubje dat door God naar de aarde wordt gestuurd! Het gaat om heel veel sterke helden. Ze zijn met een enorme groep. Het is echt een grote strijdmacht. Je ziet ze meestal niet maar ze zijn er wel. Ze zijn actief om je te beschermen. Als kwade machten grip op je proberen te krijgen, vraag dan aan God dat zijn soldaten je te hulp schieten. Daar zijn ze voor! God stelt ze beschikbaar! Je mag aan God vragen dat Hij soldaten uit zijn grote hemelse leger stuurt, voor jezelf of voor je kinderen of voor je ouders of voor je vrienden of voor de gemeente of voor alles wat zich voordoet in de wereld, alles waarin kwade machten actief zijn en alles op alles zetten om de vrede bestrijden. God stuurt zijn soldaten naar je toe want Hij houdt van mensen en herders zijn er getuige van dat een grote legermacht uitroept: *Vrede op aarde!* Geen lijzige lievigheid! Vrede!

*Eer aan God in de hoogste hemel.*

Amen!