

<i>preek</i>	30 oktober 2022
<i>thema</i>	<b>Een krachtige oproep</b>
<i>tekst</i>	Micha 6:8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God”
<b>liturgie:</b>	
<i>inleiding</i>	DNP Psalm 97 (Groot koning is de HEER!)
<i>gesproken votum, groet, amen</i>	Liedboek 289 (Heer, het licht van uw liefde schittert)
<i>gebed</i>	
<i>tien geboden =</i>	kinderlied: “Ken je Gods gebod” (op de melodie van: “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht”)
<i>kinderen naar hun club</i>	
<i>lezen Micha 6:1-8</i>	
<i>preek</i>	Kerkboek 50:11 (Zo spreekt de Heer: al wie in dankbaarheid aan Mij het offer van zijn leven wijdt)
<i>geloofsbelijdenis van Nicea</i>	Opwekking 687 (Heer, wijs mij uw weg)
<i>gebed</i>	
<i>kinderen komen terug</i>	
<i>collecte</i>	
<i>HAI: Christus gedenken =</i>	Opwekking 657 (Zie, de dag breekt aan vol van duisternis; <a href="https://www.youtube.com/watch?v=y4ujDLdE-IQ">https://www.youtube.com/watch?v=y4ujDLdE-IQ</a> )
<i>HAI: Onderwijs</i>	
<i>HAI: Opwekking, Viering</i>	
<i>HAI: Dankzegging =</i>	Liedboek 103c:1,2 (Loof de Koning, heel mijn wezen)
<i>zegen omlijst met</i>	Liedboek 415 (Zegen ons, Algoede; vers 1-2 voor de zegen; vers 3 als amen na de zegen)
<i>omgekeerde collecte</i>	

### *inleiding*

In de wereld is heel veel armoede en onrecht. Hoe moet je daar als christen mee omgaan? Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind het best wel lastig. Daarom ben ik blij met de Micha beweging.

De Micha beweging is een beweging van christenen die iedereen oproept om echt iets te doen aan armoede en aan onrecht, en die je daarvoor graag praktische tips wil geven.

Deze beweging ontleent zijn naam aan Micha 6 vers 8: *Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.*

Deze tekst staat vandaag centraal. Het is een krachtige oproep van Micha als profeet van God en ik hoop en bid dat zijn oproep echt bij je binnenkomt en je in beweging brengt.

### *preek*

Micha beschrijft in Micha 6 een rechtszaak (vers 1-2).

De rechtszaak vindt niet plaats achter gesloten deuren maar is toegankelijk voor publiek. Er komt een heel bijzonder publiek op af: de bergen en de heuvels zijn het publiek. De hele schepping zit erbij en luistert ernaar; iedereen is er getuige van dat de zitting begint.

In het beklagdenbankje ... zit *God!* (vers 3-5).

De mensen van zijn eigen volk hebben kritiek op Hem. Ze vinden dat Hij het helemaal verkeerd aanpakt. Ze beklagen zich dat ze alleen maar last hebben van God. Hij maakt het leven voor hen zó moeilijk!

God moet zijn beleid verdedigen. Dat doet Hij dan ook. God beseft dat zijn mensen niet meer weten wat Hij vroeger allemaal gedaan heeft. Daarom noemt Hij maar eens even het één en ander:

Ik heb je bevrijd uit de slavernij; maar dat ben je vergeten.

Ik heb je goeie leiders gegeven; maar daar weet je niks meer van.

Ik heb je beschermd toen Bileam je wilde vervloeken; maar daar sta je nooit meer bij stil.

Ik heb gezorgd dat je kwam te wonen in het land dat Ik aan jullie beloofd had; maar jullie doen nu of dat gewoon is en je staat er helemaal niet meer bij stil dat Ik voor je gezorgd heb, al die jaren.

Wat God allemaal zegt, dat raakt de mensen (vers 6-7).

Ze beseffen dat God verheven is. Ze worden er helemaal zenuwachtig van. Ze willen het graag goedmaken met God. Ze vragen zich af wat ze daarvoor moeten doen.

Moeten ze dieren gaan verbranden? Dat is in dagen van Micha heel normaal: je doodt een dier; een deel verbrand je voor God en de rest mag je opeten samen met je familie; zo vier je met elkaar dat het weer goed is met God.

Maar de twijfel slaat toe. Misschien is het dan toch nog niet goed met God. Moeten ze misschien verder gaan en duizenden rammen geven? Dat is meer dan Salomo ooit geofferd heeft, dus als je dat van plan bent ga je heel ver.

Maar misschien ga je niet ver genoeg en stelt God hogere eisen. Misschien moeten ze wel 10.000 beken vol olijfolie geven. Dat is belachelijk! Dat kan helemaal niet.

Maar ze gaan nog verder omdat ze het echt weer goed willen maken met God. Ze overwegen om hun oudste kind op te offeren. Ze willen voor hun zonde boeten door hun zoon of hun dochter te doden. Vreselijk. Walgelijk. De mensen draven compleet door.

Maar dan komt Micha hen geruststellen (vers 8).

Je hoeft niet het uiterste van jezelf te vragen. Je hoeft niet het liefste prijs te geven wat je gekregen hebt. Als het erop aankomt vraagt God iets heel eenvoudigs: dat je recht doet, dat je trouw bent, dat je wandelt met God.

God vraagt geen grote gebaren.

We hoeven het niet te zoeken in indrukwekkende daden of in grootschalige projecten.

God maakt duidelijk waar het voor ons mensen om draait.

Als samenleving hebben we behoefte aan mensen die eerlijk zijn; we hebben behoefte aan mensen die elkaar niet in de steek laten; we hebben behoefte aan mensen die gericht zijn op God. God doet aan jou en aan mij de krachtige oproep om zo in het leven te staan.

Wat is het mooi als we zo met elkaar omgaan, thuis, en op school, en met vrienden, en op het werk, en in het dorp, en hier in de kerk, en in het fusieproces ... Wat is het waardevol als we zo in het leven staan: eerlijk, trouw, gericht op God.

Dat is een soort van tegenkracht, een soort van tegengif, tegen alle onrecht, tegen alle geklets, tegen alle leugens, tegen alle ontrouw, tegen alle egoïsme, tegen alle pogingen om God buiten het leven te plaatsen. Laten we eerlijk onze boodschappen doen, trouw onze keuzes maken in het leven, vanuit een gerichtheid op God beslissen wat we met ons geld doen en wat we met onze tijd doen.

Dan hebben we nog niet de hemel op aarde maar dan laten we wel zien hoe blij we zijn met onze God, hoe enthousiast we zijn over zijn liefde, hoe vol ontzag we zijn vanwege zijn verhevenheid, hoezeer we onder de indruk zijn van zijn grote liefde die we vandaag mogen zien en ruiken en proeven.

Dit is het Woord van onze God: *De Heer heeft jullie al verteld wat hij van jullie verlangt. Hij heeft al bekendgemaakt wat goed is. Hij vraagt alleen dit: Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God* (Micha 6:8 BGT).

Amen!

### *omgekeerde collecte*

Bij de uitgang is dit keer een omgekeerde collecte.

Bij de gewone collecte geef je iets maar bij de omgekeerde collecte krijg je iets. We hebben allemaal kaartjes gemaakt met daarop een concrete opdracht. En die kaartjes worden uitgedeeld als omgekeerde collecte. Deze collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Het is de bedoeling dat iedereen één kaartje meeneemt.

Er zijn tien verschillende soorten kaartjes. Zo is er een kaartje met de tekst: “eet een week geen vlees”. Er zit ook een kaartje bij met de tekst: “douche deze week maximaal 5 minuten per keer”. En zo zijn er nog acht andere kaartjes. Ik hoop dat je er allemaal één pakt.

Dat kaartje is jouw uitdaging!

Er staat een opdracht op. Maar waarom zou je je opdracht uit moeten voeren? Hoe past die opdracht bij Micha 6:8? Wat vind je er zelf van? Onderzoek eens wat jij kunt veranderen in je eigen leven!

Ga met God en Hij zal met je zijn.